

De vriezeman

tekst: Raf Verhulst (1866 - 1941)

muziek: Jef Van Hoof (1886 - 1959)



1. De vrie-ze-man kwam van de nacht in het land. Dat
2. De vrie-ze-man goot aan het dak o-ver-al. Want



is een vro-lij-ke man! Hij hing aan ons raamp-jes gor-dijn-tjes van kant. Wat
't is zo'n aar-di-ge man! Hij goot er zijn ke-gels van hel-der kris-tal. Wat



toch zo'n vrie-ze-man kan! Moe-der doe mijn blok-skes aan!
toch zo'n vrie-ze-man kan!



Va-der laat ons — spe-len gaan! De vrie-ze-man heeft van de nacht



win-ter-vreugd in het land ge-bracht. 3. De



vrie-ze-man vloer-de met spie-ge-lend glas, want 't is zo'n kun-sti-ge man. Hij



vloer-de met baan-tjes de gracht en de plas. Wat toch zo'n vrie-ze-man kan!



Moe-der doe mijn blok-skes aan! Va-der laat ons — spe-len gaan! De



vrie-ze-man heeft van de nacht win-ter-vreugd in het land ge-bracht.