

# Deemstervrage

tekst: Alice Nahon (1896 - 1933)

muziek: Flor Peeters (1903 - 1986)

*sostenuto* **3** *p*  
Waar mag uw ziel wel toe-ven, uw ziel, die ze-ker weet mijn

*rall.* *mf*  
schoon' ge-hei-me-nis-se: dat ik u niet kan mis-sen in al dit leed... Daar

*a tempo* *p*  
stier-ven zó-veel da-gen, die 'k leef-de ver van u en zo-veel

*3* *p*  
deem-ste-rin-gen, die in de nacht ver-gin-gen, zo leeg als nu...

*mf* *sostenuto*  
Ik heb ze mooi ge-dra-gen, al de-den ze me zeer... —

*f* *poco accel.* *rall.*  
Och, nu 'k uw ziel moet der-ven, kan ik het zon-ne-ster-ven niet dra-gen

*pp* *tempo 1°*  
meer... — Dies neig ik ie-d're a-vond mijn hoofd, zo sme-kens-

*mf* *p* *rall.*  
moe: zult gij mijn ziel niet ho-ren? Heb ik u dan ver-lo-ren voor-

*poco lento* *pp*  
goe? Voor-goe? Voor-goe?