

Deftig drinklied

tekst: Tijn van Brabant (pseudoniem Omar Waegeman, 1922 - 1996)

muziek: Emiel Hullebroeck (1878 - 1965)

Opgewekt *mf*



1. Ma - rie - ke, vul nog eens de gla - zen, het
2. Wie zit daar steen en been te kla - gen en



le - ven licht ons zon - nig toe. En laat de dro - ge le - vers ra - zen, zij wor - den
zweemt in 't zwart mi - se - rie - bad? Hij moet een klo - ke gers - ten wa - gen, zo vers van



't moe, zij wor - den 't moe. - Wij zien zo ge - ren 't gul - den bier - ke met
't vat, zo vers van 't vat. - Want drin - ken is ver - draaid geen zon - de, wel



't sneeu - wig wit - te kroon - tje schuim. Dat drin - ken is een waar ple -
ze - ven krui - ken heeft Ons Heer ons uit de he - mel toe - ge -

Iets trager



zier - ke van lik de duim, van lik de duim. Ons Lie - ve Heer - ke
zon - den. Schenk nog ne keer, schenk nog ne keer.

Tijdmaat *f*



maakt 't goe weer - ke en de brou - wer maakt 't goe bier. Laat ons klin - ken,



laat ons drin - ken, el - ke pint brengt meer ple - zier! - zier! -