

Dokter Griizenbaard

tekst en muziek naar het Duitse spotlied "Ich bin der Doktor Eisenbart", 18de eeuw



1. Ik ben de dok - ter Grij - zen - baard,
2. De han - ne - nuit van Dae - del - dom,
3. De goe - de hoofd - man Van der Vorst, wi - ze wi - ze - wis bom
4. Te Brus - sel had ik een ka - lant,
5. Ik geef zelfs bril - len voor 't ge - hoor,



1. 'k ge - nees de ziek - ten al - ler aard, 'k Kan
2. gaf ik een heel pond o - pi - um, Hij
3. bom, nam ik drie bom - men uit zijn borst, wi - ze wi - ze - wis bom bom. Hij
4. die klaag - de van een hol - le tand, Ik
5. echt glas, ik sta daar bor - ge voor, Dat



1. ma - ken dat de do - ve gaat en dat de lam - me mij ver - staat.
2. is daar - van in slaap ge - raakt en tot nu toe nog niet ont - waakt.
3. stierf er - van op kor - te tijd, maar ook, hij was de schel - men kwijt.
4. schoot hem uit met mijn ge - weer: nu klaagt hij van geen tand - pijn meer.
5. mij - ne kunst ef - fec - ten doet, dat zweer ik bij mijn dok - ters - hoed.

refrein



Li - rom la - rum le - pel - steel, wi - ze wi - ze - wis bom bom. Vic - to - ri - a, vic -



to - ri - a, wi - ze wi - ze - wis bom bom fal - le - ra. Vic - bom!