

Een kalamanden rok

Volkslied uit Duinkerke

Een ka - la - man - den rok, een wit mant' - lijn - tje

d'rop. En weet je waar dat 'k weu - ne? Al in Sint Gil - lis - dorp!

Een lij - ne - waad ka - zak - je, een bie - ze - bo - men rok. En

zou 'k daar - mee niet la - chen? De fruit - pan op zijn — kop.