

Een lenteriddertje

tekst: Julius Sabbe (1846- 1910)

muziek: Peter Benoit (1834 - 1901)

Met nadruk (♩ = 76)

1. Als al de bloe - me - kens bloei - en
2. Uw hart - je zal als de bloe - men
3. Uw le - vens - kamp nu be - gin - nen

gaan — in d'eer - ste kus - sen des len - te - zon - ne, — zo
 nu — ook wal - men gaan — in de war - me stra - len; — dan
 mag — met zust' - ren min - ne voor broe - d'ren u - nie, — maar

liet ge u len - te - rid - der - tje slaan. — Zo
 is 't een feest — van geu - ren voor u! — Dan
 steeds her - bloei' in — uw hart - je die dag. — Maar

liet ge u len - te - rid - der - tje slaan. — Uw jon - ge - lings - taak is thans be -
 is 't een feest — van geu - ren voor u. — Dan groet u het lied der nach - te -
 steeds her - bloei' in — uw hart - je die dag. — Die zon - ni - ge dag van uw com -

gon - nen!
 ga - len! Mijn rid - der - tje heil! — Wij bie - den u dus — in
 mu - nie!

't nieu - we le - ven de wel - le - koms - kus — de wel - le - koms -

a tempo

kus... — kus. —