

Er kwam...

tekst: Jan Van Nijlen (1884 - 1965)

muziek: Jef Van Hoof (1886 - 1959)

- p* *wonderlijk verhalend*
1. Er kwam 'n won - der kind - je van -
 2. Er kwam 'n won - der kind - je van -
 3. Er kwam 'n won - der kind - je dat

uit een won - der land... _ Het droeg bij 't bloe - dend da - len _ der
 uit een won - d're lucht... _ Het was zo vreemd te moe - de, _ want
 spot - te met mijn wee... _ Naar won - der - ba - re lan - den _ _

zo - mer - a - vond - stra - len een hart - je in zijn hand. _
 als het hart - je bloed - de, heeft 't kind - je ook ge - zucht. _
 droeg het in _ zijn han - den twee nieu - we hart - jes mee. _