

Gebed voor het vaderland

tekst: Remi Piryns (1920 - 2004)

muziek: Gaston Feremans (1907 - 1964)

Heer, laat het prin - sen - volk der ou - de Ne - der - lan - den —

mf

niet on - der - gaan in haat, in broe - der - twist en schan - de, — maak dat uit

p

d'ou - de bron nieuw le - ven nog - maals vloeit, schenk ons de taai - e kracht

om fier, vol vroom ver - trou - wen, met nooit ge - bro - ken moed ons land her - op te

bou - wen: — tot sta - tig als een eik voor U ons volk her - bloeit!

ff