

# Gent

tekst: Emmanuel Hiel (1834 - 1899)

muziek: Leo Van Gheluwe (1837 - 1914)

opgewekt



Zijt gij niet meer he - den. — Zijt gij niet meer 't mach - tig rij - ke Gent! —



Gij hebt fel ge stre - den. Dat is wel be - kend. Dat is be - kend door



gans het land. — Dat wordt ge - roemd te al - len kant. Daar - om min ik



Gent, ja Gent, zo - lang mijn hart zal slaan. Daar - om min ik



Gent, ja Gent, zo - lang mijn hart zal slaan.