

Zie ginds komt de stoomboot

tekst: Jan Schenkman (1806 - 1863)

melodie: Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)



1. Zie ginds komt de stoom - boot uit Span - je weer
2. Zijn knecht staat te lach - en en roept ons reeds



aan. Hij brengt ons Sint - Ni - co - laas, ik zie hem al staan. Hoe
toe: "Wie zoet is, krijgt lek - kers, wie stout is de roe!" O,



hup - pelt zijn paard - je het dek op en neer, hoe
lie - ve Sint - Ni - co - laas, kom ook eens bij mij en



waai - en — de — wim - pels al heen — en al weer.
rij toch — ons — huis - je niet stil - le - tjes voor - bij!