

Heidekind

tekst: Alice Nahon (1896 - 1933)

muziek: Flor Peeters (1903 - 1986)

allegretto **2** *a tempo*
mf

'k En zal nog niet ber-gen, dez' len - te, de

strik waar 'k m'n ha-ren mee tooi! — Al ben ik geen kind van de men-sen, — de

blom-me-kes vin-den me mooi... — De we-gel-kes we-ten mijn zwer-ven, — de

f *allargando*

dis-tels ver-moe-den mijn leed. — De hei-de..., ze ziet me zo ge-ren — in

3 *p*

't wit of in 't ro-ze ge - kleed. — Dies

più sostenuto

wil ik de hei-de be - ha - gen, hoe som-ber heur wo-ning ook zij. — Ter

mf

we-reld en weet ik geen o - gen, geen ar-men die wach-ten op mij! — Ik

f

draag door de paar-se val - lei - en de pracht van mijn gou-den ge - duld. — Ik

hou van de zon op mijn we - gen... de zon die mijn ha - ren ver - guldt. — 'k Ge -

loof in 't ge - luk van het le - ven, ik droom van een mond die me kust. — Ik

hoop op een wenk van de he - mel, — zo 'k ooit in mijn ar - moe be - rust... — En

staan in de meert van m'n le - ven, de bot - ten ge - ber - sten van

smart... daar bloeit nog een blos op mijn wan - gen! Daar

laait nog een lief - de in mijn hart! —