

Hemelhuis

tekst: René De Clercq (1877 - 1932)

muziek: Emiel Hullebroeck (1878 - 1965)

zeer innig **2**



p 1. Door mijn wo - ning speelt een zon - nig licht. 'k Voel m' een klei - ne
2. Daar, op 't schouw - ke, prijkt mijn e - nig kruis. Wees mijn en - gel,

mp



ko - ning in mijn gro - te plicht: vrouw en kind te schra - gen op mijn ster - ke jeugd
vrouw - ke, wees mijn he - mel, huis. Wees mijn stout - ste roe - men, wees mijn zoet - ste troost,

f **ff** *weinig vertragen*



en ze hoog te dra - gen in _ mijn vreugd! En - ze hoog te dra - gen in _ mijn vreugd!
fris - se le - vens - bloe - men, krach - tig kroost. Fris - se le - vens - bloe - men, krach - tig kroost.

p



3. O mijn kin - d'ren, graag ge - bro - ken brood, zou 't ge - luk ver - min - d'ren

mp **f**



waar de last ver - groot? Zou men ar - moe lij - den om een mond - je meer? Och, waar

ff *vertragen*



men - sen strij - den, helpt - de Heer! Och, - waar men - sen strij - den, helpt - de Heer! -