

# Herfst

tekst: Jozef Simons (1888 - 1948)

muziek: Gustaaf Olislaegers (1897 - 1930)

traag (♩ = 50)

De re - gen valt maar door; o, hoor \_

\_ de \_ nat - te beu - ken waai - en! Weer is het zo - mer - tij voor -

bij \_ en 't heer - lijk zon - ne - laai - en! O, \_

\_ hoor \_ het \_ wind - ge - zoef, \_ hoe droef \_ het \_ wee - klaagt door de

re - gen! O, leg \_ uw koe - le hand, \_ ik brand \_ mijn

he - te \_ voor - hoofd \_ te - gen. *mf* De na - jaars - re - gen weet wat \_

leed \_ 't ver - lan - gend har - te grief - de: in 't bloei - end zo - mer -

tij voor mij ont - look geen \_ we - der - lief - de. \_\_\_\_\_