

Het groetend kindje

tekst: Lambrecht Lambrechts (1865 - 1932)

muziek: August De Boeck (1865 - 1937)

Langzaam en eenvoudig



Op zijn blo - te voe - ten, met zijn klein wit hemd - je aan,



komt het kind - je, 's mor - gens op het ka - mer - trap - je staan.



't Kind - je leer - de min - zaam groe - ten: "Dag va - der, dag moe - der, dag



zus - ter, dag broe - der. Dag al - le - maal." Op zijn blo - te voe - ten



met een kruis - je voor — de kop, loopt het kind - je 's a - vonds



weer het ka - mer - trap - je op. Hoor het lie - ve kind - je groe - ten: "Nacht



va - der, nacht moe - der, nacht zus - ter, nacht broe - der. Nacht al - le - maal."