

Het Hageland

tekst: Jan Valvekens (1894 - 1951)

muziek: Armand Preud'homme (1904 - 1986)

moderato **3** *mf*

1. Van 't ou-de Bra-bant kroon-ju-weel en van gans
2. En klim dan eens de heu-v'len op, wan-neer de

cresc.

Vlaan-d'ren 't lief-ste deel: dat is ons Ha-ge-land! Zeg waar g'een
zon-ne rijst in top: wat heer-lijk ver-ge-zicht! De dor-pen

zach-ter hei-mat weet, dan 't dal van De-mer, Dij-le en Geet,
in hun schrijn ge-vat, de to-rens bo-ven d'ou-de stad,

f *ff*

ge-ze-gend door Gods hand. De Ha-ge-lan-der zingt ook mee
ze zin-gen van het licht!

mf

het ei-gen lied, in strijd en vree, in vreug-de, ramp en rouw.

f

Hij heeft aan 't lie-ve Ha-ge-land zijn hart en hand en

ff

eer ver-pand: de ke-rel houw en trouw! _____