

# Het kerkske van te lande

tekst: Paul Fierens (1895 - 1957)

vertaling: Maurits Sabbe (1873 - 1938)

muziek: August De Boeck (1865 - 1937)

*Lento e dolce*



God en ver-smaad het niet, het kerk-ske van te lan-de: Zijn gro-ver wie-rook en zijn



on-ge-school-de zan-gen, het ge-bed van 't boe-ren-volk, van knechts en mei-den,



en de scha-me-le bloe-men, ge-plukt in de wei-de, 't oot-moe-dig bui-gend



hoofd tus-sen ver-eel-te han-den en 't A-ve Ma-ri-a van 't vroom on-schul-dig



har-te. O, ver-delg in mijn hart al-le trot-se ge-dach-ten,



't kwa-de kruid dat zich mengt bij de heer-lijk-ste veld-oogst, en ver-



leen mij 't ge-loof, de hoop, de war-me lief-de van hen, die zon-der klacht —



al hun scha-mel-heid dra-gen, dee-moe-dig vroom. Zie-hier mijn hart, zie-hier mijn geest,



mijn hoofd en zijn ge-pein-zen en mijn hand die dit schreef...



*Più lento*  
In naam des Va-ders, des Zoons en des Heil'-gen Geest.