

Het lied der Vlaamse meisjes

tekst: Wies Moens (1898 - 1982)

muziek: Emiel Hullebroeck (1878 - 1965)

Levendige marsmaat



1. Als met hun leeu - wen - vlag - gen, fris - op ons —
 2. koen de man - nen strij - den en bou - wen —
 3. dra - gen 't mild ont - far - men als ro - zen in



broe - ders gaan, — de ster - ke tocht voor Vlaan - d'ren, naar wek - ken - de
 Vlaan - d'ren groot, — wij, vrou - wen, wil - len bre - ken ons zie - len als
 on - ze schoot! — Sint - Lie - ze - bet komt wand' - len door Vlaan - de - rens



le - vens - daân, — wij, meis - jes, wil - len ze - g'nen de zwar - te —
 ho - nig - brood — en rijst het huis van Vlaan - d'ren in o - pe - ne
 wee en nood: — want meis - jes wil - len ze - g'nen de zwar - te —



klau - wen - de blom. — Wij heb - ben zó lang ver - ge - ten, maar
 luch - ten — vrij. — Wij zul - len de tin - nen kro - nen met
 klau - wen - de blom. — Zij heb - ben zó lang ver - ge - ten, maar



ke - ren tot Vlaan - d'ren weer - om! — Wij heb - ben zó lang ver - ge -
 eeu - wi - ge bloei - en - de mei! — Wij zul - len de tin - nen kro -
 ke - ren tot Vlaan - d'ren weer - om! — Zij heb - ben zó lang ver - ge -



ten, maar ke - ren tot Vlaan - d'ren weer - om! — 2. Wij
 nen met eeu - wi - ge bloei - en - de mei! — 3. Wij
 ten, maar ke - ren tot Vlaan - d'ren weer - om! —