

Het lied der Vlamingen

tekst: Emmanuel Hiel (1834 - 1899)

muziek: Peter Benoit (1834 - 1901)

met kracht en verhevenheid



1. Waar Maas en Schel - de vloi - en, de Noord - zee
2. Daar stij - gen uit 't ver - le - den de geus en
3. O Ne - der - land, o vrij - heid, gij a - delt



bruist en stormt, waar vrede en kun - sten bloei -
klauw - aard op. Zij heb - ben stout ge - stre -
ons ge - voel. Wij zwe - ren ook met blij -



en, de vrij - heid man - nen vormt, waar vel - den,
den, ver - plet der vreem - den kop, hun goed, hun
heid: uw toe - komst is ons doel. Wij zul - len,



wou - den, wei - den, als gaar - den rijk be - plant, de weelde en
bloed, hun le - ven met mild - heid steeds ver - pand om ons te
jon - ge scha - ren, steeds on - ze plicht ge - stand, met hand en



vreugd ver - sprei - den, daar is, daar is ons va - der -
kun - nen ge - ven het vrij - e, vrij - e va - der -
hart be - wa - ren het hei - lig, hei - lig va - der -

ri - - te - - nu - - to



land, daar is ons va - der - land. D.C.
land, het vrij - e va - der - land.
land, het hei - lig va - der - land.