

Het lied van de baren

tekst: Willem Gijssels (1875 - 1945)

muziek: Arthur Meulemans (1884 - 1966)



1. Het breed ge-bruis der ba - ren bracht mij een mach - tig
2. gij ons drif - tig schui - men op u - we kus - ten
3. zal uw naam ver - rij - zen en schit - t'ren als een



lied. — “Kom va - ren,” klonk het, “va - ren, al o - ver ons ge - bied. — Wij
hoort, — dit leert u: “Kom ver - rui - men uw werk - kring im - mer voort. — Wel
ster — en u vol eer - bied prij - zen elk volk van heind' en ver. — De



zul - len niet meer schei - den het een van 't an - der volk, — maar
nij - v'rig zijn uw han - den, uw volk is taai en stug. — Waar -
zee op! Hee! Kom va - ren, ver - ruim uw han - dels - veld!” — Dit



tot el - kan - der lei - den langs on - ze wa - ter - kolk.” — 2. “Als
om geen nieu - we ban - den ge - legd langs on - ze rug.” — 3. “Dan
zon - gen mij de ba - ren, ik heb het na - ver - teld. —