

# Zonnelied

tekst: Yvonne Waegemans (1909 - 1991)

muziek: Lode Dieltiens (1926 -)

sierlijk (♩ = 116)  
3

1. De win - ter is ver - re ge - slon - ken, de  
2. Er heeft in onz' o - gen ge - blon - ken, een  
3. We heb - ben de zon - ne zien pron - ken, ze

vrie - ze - man vaar - de voor - bij. \_\_\_\_\_ We heb - ben de len - te ge -  
bloe - men - be - spik - kel - de wei! \_\_\_\_\_ Daar hing aan elk bloem - ke te  
wenkt naar de stra - len - de mei! \_\_\_\_\_ Van le - vens - lust wor - den we

dron - ken, nu klin - ken onz' vooi - ze - kes blij. \_\_\_\_\_  
lon - ken, een drup - pel - ke po - ë - zij! \_\_\_\_\_  
dron - ken! Kom, Ne - le - ke, dans \_ met mij! \_\_\_\_\_

refrein iets vlugger (♩ = 132)  
f

Hop - sa, hop - sa, fal - de - ri - da! Hop - sa - la, hop - sa, jo -

chei! \_\_\_\_\_ Hop - sa, hop - sa, fal - de - ri - da!

Hop - sa - la, hop - sa, jo - chei! \_\_\_\_\_ chei! \_\_\_\_\_