

Het picknickje

tekst: Lambrecht Lambrechts (1865 - 1932)

muziek: Lodewijk Ontrop (1875 - 1941)

wiegend *p*

1. Ons koel pick-nick - je is ge-daan, nu
2. bloem-kes zul-len uw sprei-de zijn, de
3. dien een vlieg-je ons kind-je deert, uw

moet ons kin - de - ke sla - pen gaan. Het leg - ge 't kop - pe - ke
boom - kes we - ven een zon - ne - gor - dijn. De vo - gel - kes sla - pen als
va - der - lief is daar die — het weert. In - dien op uw mond - je een

hier — in 't gras, als - of — het in — zijn bed - de - ke was, of 't in zijn
gij na de noen en zul-len de bek - jes niet o - pen - doen, de bek - jes
vlin - der zich zet, klein broer - ke ziet het en vangt hem in 't net, klein broer - ke

bed - de - ke was. Hoor, 't wa - ter - ke roert in de klei - ne vliet en
o - pen - doen. Maar, 't wa - ter - ke roert in de klei - ne vliet en
vangt hem in 't net. Slaap, kin - de - ke, slaap nu ge - wiegd door 't lied, van

mf

zingt met moe - ke een wie - ge - lied. —
zingt met moe - ke een wie - ge - lied. — Ni - na, Ni - na,
moe - ke zoet en de vlei - en - de vliet. —

Ni - na! —
2. De
3. In - na! —