

Het vendel moet marcheren

tekst: Jan Hoogensteyn (15e eeuw)
melodie: omstreeks 1560



1. Het ven - del moet mar - che - ren want Vlaan - d'ren is in
2. Wij slik - ken stof bij 't wan - d'len, ver - stomd zijn lied en
3. De tam - boer slaat pa - ra - de, Sint Jo - ris, ster - ke



nood. Sint Jo - ris geeft ons kle - ren, geef ons sol - dij en
lach. De kei - zer slikt heel Vlaan - d'ren, hij heeft een ster - ke
held, be - scherm ons in ge - na - de, het ven - del trekt te



brood. Dat wij geen kou - de lij - den, geef ons de boer zijn
maag. Hij denkt al on - der 't kau - wen aan nieu - we roem en
veld. De pij - per wil niet flui - ten, wij trek - ken stil en



wijn, zijn wol - hemd en zijn dui - ten, dat kan geen zon - de
eer, thuis weent een blon - de vrou - we als ik niet we - der -
stom o - ver die groe - ne hei - de op - waarts naar Berg op



zijn. Mar - cheer! Lands - knecht mar - cheer! Wij
keer. Mar - cheer! Lands - knecht mar - cheer! De
Zoom. Mar - cheer! Lands - knecht mar - cheer!