

# Zwerverslied

tekst: Jos Welffens (1920 - 1994)

muziek: Peter Welffens (1924 - 2003)



1. Langs de wij - de we - gen van het Kem - pen - land
2. Ke - rel, koe - ne ke - rel, ben je zo al - leen?
3. Lang reeds ging m'n moe - der naar de Lie - ve Heer
4. Want de wij - de we - gen van m'n Kem - pen - land



1. kwam een ke - rel aan - ge - gaan al door dat mul - le zand. Z'n
2. Waar zijn al je vrien - den nu, in spel en vreugd bij - een? En
3. en mijn bruid is heen - ge - gaan en keer - de niet meer weer. Mijn
4. zijn m'n e - nig aard - se goed, m'n eeu - wig on - der - pand. De



1. hemd was ge - scheurd en z'n buis - je ge - lapt en ie - mand die had op zijn
2. heb je geen huis, waar je moe - der - tje woont? En heb je geen hart waar je
3. vrien - den die von - den een huis en een vrouw en nie - mand die bleef aan de
4. he - mel is blauw en de zon - ne die licht, het bos is me trouw als het



1. hoed - je ge - trapt. Toch zong hij blij een oud re - frein: In
2. bruid - je in troont? Ge zingt al - leen dit oud re - frein en
3. zwer - ver ge - trouw. Toch zing ik blij m'n oud re - frein: In
4. 's a - vonds me wacht. Dus zing ik blij m'n oud re - frein: In



1. Vlaan - der - land is 't \_\_\_ goed te zijn!
2. heb je dan geen \_\_\_ har - ten - pijn?
3. Vlaan - der - land is 't \_\_\_ goed te zijn!
4. Vlaan - der - land is 't \_\_\_ goed te zijn!