

# Hij komt, hij komt

tekst: Katharina Leopold (1846 - 1914)  
melodie: Robert Schumann (1810 - 1856)



1. Hij komt, hij komt, de lie - ve goe - de Sint, mijn
2. Hij komt, hij komt, de blij - de dag is daar! Goed -
3. Hij komt, hij komt, de vriend van jong en oud! Ik



bes - te vriend, uw bes - te vriend, de vriend van ie - der kind. Mijn hart - je klopt, mijn  
hei - lig man, ik droom er van, wat brengt u mij dit jaar? Ik hoop, ik beef, de  
ben zo blij want moe - der zei: ik ben heus niet zo stout! Mijn hart - je klopt, de



hart - je klopt zo blij. Wat brengt hij mij, wat brengt hij u, wat  
angst be - sluipt mijn hart: Ben 'k stout ge - weest, krijg 'k op uw feest geen  
tijd duurt toch zo lang! Ik krijg mis - schien wat ik ver - dien! On -



brengt hij u en mij? Wie zoet was koek! Wie stout was, krijgt een roe. Hij  
speel - goed, maar een gard? Wist ik het maar; mijn schoen - tje staat al klaar. Hij  
ze - ker - heid maakt bang! Wist ik het maar; mijn schoen - tje staat al klaar. Hij



komt, hij komt, de lie - ve goe - de Sint, mijn  
komt, hij komt, de blij - de dag is daar! Goed -  
komt, hij komt, de vriend van jong en oud! Ik



bes - te vriend, uw bes - te vriend, de vriend van ie - der kind.  
hei - lig man, ik droom er van, wat brengt u mij dit jaar?  
ben zo blij, want moe - der zei: ik ben heus niet zo stout!