

Ieder jaar komt Kerstmis weer

tekst: Maurits Peeters (1914 - 1979)

muziek: Raf Belmans (1920 - 1999)

eenvoudig voorgedragen - lichte beweging



1. Het sneeu - wen maakt de we - reld wijd, de
2. Daar - bo - ven zingt heel zoet en zacht het
3. Zo was het vroe - ger, zo is 't nu, zo



nacht ver - glijd tot stil - te. Wij zijn tot goe - de wil be - reid en
 lied der eng' - len - ko - ren. Sint - Jo - zef houdt be - neê de wacht. Heer
 zal het al - tijd we - zen. En wie her - bo - ren wordt met U, Heer



stap - pen door de kil - te.
 Je - zus wordt ge - bo - ren. Stil, wees stil, kniel bid - dend neer. Ie - der
 Je - zus, zal niet vre - zen.



jaar komt Kerst - mis weer. Stil, wees stil, kniel bid - dend neer.



Ie - der jaar komt Kerst - mis weer. — weer.