

# Ik ben de herder welgemoed

Volkslied uit Finland

vertaling: Ward De Beer (1921 - 1985)



1. Ik — ben de her - der — wel - ge - moed die de
2. Door de da - len klinkt zo — won - der - wel, 't zacht ge -
3. Als de a - vond valt o - ver berg en dal, mij - ne



koe - tjes op de wei - de hoedt. Als de bon - te vink in de  
kle - pel van de koei - e - bel, en de leeuw' - rik hoog in de  
kud - de drijf ik naar de stal; in de ver - te gaat nog een



ha - ge - doorn, blaas ik op - ge - wekt mijn hoorn.  
blau - we lucht, tie - re - liert mijn toon te - rug.  
klank ver - loorn; 't is de e - cho van mijn hoorn.



Toe - toe, toe - te - li - loe, toe - toe, toe - te - li - loe!