

Ik kan u niet vergeten

tekst: René De Clercq (1877 - 1932)

muziek: Flor Peeters (1903 - 1986)



1. Ik kan u niet ver - ge - ten, mijn sim - pel lan - de - kij, bij
2. Dat zin - gend lied van va - der, het bracht met staag ge - ruis, de



men - sen die veel we - ten, veel heb - ben en veel zijn. Ik
rij - ke a - vond na - der en 't brui - ne brood in huis. Draait



heb u nooit ver - lo - ren uit d'o - gen van mijn ziel, mijn
door mijn zang bij tij - den een har - de ron - ken rond, het



dorp - ken en mijn to - ren en va - ders zin - gend wiel. —
maakt in lust en lij - den mijn ar - me trots ge - zond. —