

Ik min mijn land

tekst: Melt Brink (1842 - 1925)

muziek: Jozef Delafaille (1902 - 1972)

langzaam *p*

Ik min — mijn land, ik min — mijn volk, ik

min mijn ei - gen taal. Zij zijn mij dier - baar, hei - lig, schoon, waar ooit mijn

voet mag dwaal. Ik zeg niet dat er op dez' aard' geen scho - ner land kan

f

zijn of dat geen gro - ter, e - d'ler volk be - staan — kan — dan het mijn. Ik

zeg niet dat een an - d're taal geen scho - ner — klan - ken heeft of zelfs een rij - ker

ff *p* tempo 1°

woor - den - schat dan mij de mij - ne geeft, — maar 'k min — mijn

volk, ik min — mijn land om - dat 't mijn ei - gen is,

om - dat ik op een vreem - de grond mijn ei - gen land zal

mis. U ook mijn taal, mijn moe - der - taal, ver -

ruil ik voor geen schat. Hij die dat doet, heeft ze - ker

nooit zijn moe - der lief - ge - had. _____