

# In Transvaal

tekst: Julius De Geyter (1830 - 1905)

muziek: Peter Benoit (1834 - 1901)

matig, breed en plechtig, maar met gloed



1. Daar is een zucht die gloeit in ie - der her - te. Daar is een kreet die
2. Wie kent ze niet, de hu - ge - nots en geu - zen? Ze zeil - den uit, op
3. De vij - and kwam. Ons wil - de hij tot sla - ven. Te paard! Te paard! Met
4. Jong is de staat, maar ei - kels wor - den bo - men. 's Lands moed, 's lands eer, o



1. dreunt door ie - der land. 't Waait uit de vlag die wap - pert in — de
2. wil - de vol - ken af. Elk we - reld - deel bracht schat - ting aan die
3. buk - sen en — met lood! Waar bleef hij, waar? Men vra - ge 't aan de
4. God, ver - laat — ons nooit. Laat op Trans - vaal uw ze - gen ne - der -



1. ver - te. 't Vliegt met het schip dat ste - vent van het strand.
2. reu - zen. Wij zijn hun zoons en zwaai - en hier de staf.
3. ra - ven. Langs el - ke weg zijn nog de rot - sen rood.
4. stro - men: we - ze A - fri - ka met ste - den eens be - strooid.



Vrij zijn! Vrij zijn! Dreu - ne 't ook uit on - ze mond, daar op A - fri -



kaan - se grond. Daar geen volk \_ op \_ 't we - reld - rond vrij - er is dan wij zijn!