

In Vlaanderen blinkt de hemel blauw

tekst: Guido Gezelle (1830 - 1899)

muziek: Oktaaf De Hovre (1876 - 1951)

Lichtgaande Andante

p



1. In Vlaan-d'ren blinkt de he-mel blauw, ge-
2. Lijk el-ders riekt de roos hier goed, hier
3. O, lan-de-ke! Ja, zijt maar klein. Niet



lijk op al-le stran-den, in Vlaan-d'ren straalt de mor-gen-dauw, ge-
klinkt der vo-g'len ta-le, en Phi-lo-me-le zingt er zoet, al
gro-ter zou 'k u ge-ren; en 'k zie u zulk en is er geen, en



lijk — in an-d're lan-den. De maan bij ons is geen go-din, maar
heet — zij nach-te-ga-le. De jon-ge wied-ster galmt heur lied, van
'k zie — u toch zo ge-ren! En nie-vers is geen an-der land, hoe



't beeld der zuiv'-re ma-ged, de moe-der van de zoe-te min wier
's mor-gens vroeg aan 't pol-ken en z'ant-woordt die ze niet en ziet: de
vrucht-baar 't mo-ge we-zen, kan Je-zus in zijn blin-kend hand, meer



't Vlaam-se hart — be-ha-get.
leeuw-erke in — de wol-ken. Mijn Vlaan-d'ren spreekt een ei-gen taal, God
he-mel-blom-kens le-zen.



gaf elk land de zij-ne, en, laat ze rijk zijn, laat — ze kaal: z'is



Vlaams en z'is — de mij - ne! _____