

Koningen uit het oosten

tekst: Eugeen De Ridder (1893 - 1962)

muziek: Jef Tinel (1885 - 1972)

eenvoudig, maar opgeruimd



1. Vrien - den en ge - bu - ren, kom bij, kom bij, kom
2. Vrien - den en ge - bu - ren, kijk toe, kijk toe, kijk
3. Vrien - den en ge - bu - ren, sluit aan, sluit aan, sluit



bij! Dra trekt er door de stra - ten een vreem - de stoet voor - bij. Van
toe! De stoet blijft e - ven rus - ten, de pel - grims zijn zo moe. Maar
aan! En laat ons met de wij - zen ook naar de krib - be gaan. Een



er - gens uit het oos - ten, zo on - be - kend als ver, zijn
tijd mag niet ver - lo - ren, daar klinkt op - nieuw het sein, zij
ster - re heeft de vor - sten ge - leid bij dag en nacht, die



vor - sten toe - ge - ko - men, ge - leid door e - ne ster.
wil - len, voor het a - vondt, nog bij het kind - je zijn. Drie
brengt ons bij het kind - je, dat la - chend op ons wacht.

refrein

plechtig



ko - nin - gen, hoog — en wijs — van naam, reis - den in - ge -



to - gen saam om de he - mel te be - dan - ken: het



zijn één zwar - te en twee blan - ke. _____