

Kwikstaartje

tekst: Dries Dehollander (1921 -)

muziek: Lode Dieltiens (1926 -)

vinnig *mf*

1. Het was een blij - e dag in mei, de bloem - pjes geur - den
 2. Het wipt al aan de wa - ter - vliet, de vlieg - jes ach - ter -
 3. Zijn ho - ge poot - jes dun maar sterk, zijn kuif - je zwart als

fijn. Aan 't beek - je bij de boer - de - rij daar zat een vo - ge -
 na en maakt dan tus - sen lis en riet een mals di - ner - tje
 roet, het vo - ge - lijn heeft zo - veel werk, daar 't wijf - je ei - tjes

lijn.
 klaar. Kwik - kwik - kwik - kwik - staart - je klein, wat is er toch op
 broedt.

Kwik - kwik - kwik - kwik - staart - je klein, wat

til? Want nim - mer kunt gij rus - tig zijn, uw

is er toch op til? Want nim - mer kunt gij

staart - je staat nooit stil, kwik - kwik - kwik stil, kwik - kwik - kwik stil.

rus - tig zijn, uw staart - je staat nooit stil, kwik - kwik - kwik stil.