

Lambik

tekst: Eugeen De Ridder (1893 - 1962)

muziek: Armand Preud'homme (1904 - 1986)

met waardigheid en overtuiging



1. Ik — ben een ron - de ke - rel, een ste - vig zwaar - ge -
2. 'k Zit — vaak in 't suk - kel - straat - je: dat wordt me gauw te
3. Ik — ben een vre - des - duif - je, 'k ga nooit op 't oor - logs -



wicht en — lijk de Griek - se hel - den, 'k schat al - les e - ven —
bar, al — span ik zelf de paar - den van - ach - ter aan — de —
pad, want — met me - zel - ve heb ik nooit ru - zie al — ge -



licht. Ik — vind me - zelf on - feil - baar, ik sta bij niets ver -
kar. In — 't klein - ste klu - wen leg ik een gor - di - aan - se
had. Al — heb ik nog geen stand - beeld, al draagt geen straat mijn



baasd en — sla, met o - ver - tui - ging, er dan ook im - mer — naast.
knoop en — zet de hal - ve we - reld om mij zo o - ver - hoop.
naam, mijn — roem ba - zuint in 't ron - de, wie kent me niet — bij — faam?



Ik ben nooit bang, ik heb nooit schrik, ik aar - zel nooit een o - gen - blik.



Ik los mijn pijn, nog voor ik mik: zo is Lam - bik en die ben ik.



Ik denk nooit na, ik weeg noch wik, ik raak ver - ward in ie - d're strik.



Ik schep schan - daal, ik maak me dik: zo is Lam - bik en die ben ik!