

# Lenteavond

tekst: Willem Kloos (1859 - 1938)

muziek: Ernest Van der Eyken (1913 - 2010)

*zeer langzaam* *p*

Nauw zicht - baar wie - gen, op een lich - te zucht, de wit - te  
bloe - sems in de sche - m'ring. Zie hoe langs mijn ven - ster  
nog, met ras ge - rucht, een en - k'le al te la - te vo - gel vliedt. \_\_\_\_  
En ver, daar - ginds, die zacht - ge - kleur - de lucht als per - le - moer, waar  
ie - d're tint ver - vliet in teer - heid... Rust, o won - der - vreemd ge - nucht, want  
al - les is bij dag zo in - nig niet. Al - le ge - luid, dat nog van ver - re  
sprak, ver - stierf. De wind, de wol - ken, al - les gaat al zacht en

*poco rit.*



zach - ter. Al - les wordt zo stil... En



ik weet niet hoe thans dit hart, zo zwak, dat al zo moe is, al - tijd



lui - der slaat, al - tijd maar lui - der en niet rus - ten wil. \_\_\_\_\_