

# Lieve Vrouw der Lage Landen

tekst: Clem De Ridder (1920 - )  
muziek: Emiel Hullebroeck (1878 - 1965)

zeer innig en gedragen (♩ = 40)

2

*p* 1. Ho-ge Vrou-we in de he-mel, 's He-ren Moe-der, rei-ne  
2. Lie-ve Vrou-we, zo was Vlaan-d'ren: hoofs, een-vou-dig en de-

Maagd, hoor het volk der La-ge Lan-den, dat U ne-d'rig bij-stand vraagt.  
voet. Ker-sten van ge-loof en ze-den bleef het in zijn hoog-ste nood.

't Heeft al-ou-de a-del-brie-ven van zijn gods-vrucht, deugd en eer.  
't Bouwd' U tem-pels en ka-pel-len van de zee tot in de hei;

Wil, zo sme-ken wij U, Vrou-we, voor ons bid-den bij de Heer!  
't schil-derd' U in pracht van kleu-ren, 't zong U lie-d'ren in de mei!

*refrein*

*pp* Lie-ve Vrouw-ke in de he-mel, die der Vla-men Moe-der zijt, red Uw volk uit die-pe

no-den, maak het tot de deugd be-reid. - reid.

3. Lieve Vrouwe, zie de wonde die Uw dierbaar volk ontwijdt;  
't slaat de hand aan eigen broeders, 't is vol wraak en snarre nijd.  
Dolend langs onveil'ge wegen dwaalt het verder van U af.  
't Zoekt de wellust en vindt schande, dreigend gaapt het open graf!