

Limburg, mijn vaderland

tekst: Gerard Krekelberg (1864 - 1937)

muziek: Henri Tijssen (1862 - 1926)



1. Waar in 't brons-groen ei-ken-hout, 't nach-te-gaal-tje zingt;
2. Waar de bre-de stroom der Maas, sta-tig zee-waarts vloeit;
3. Waar der vaa-d'ren scho-ne taal, klinkt met hel-d're kracht;



o-ver 't mal-se ko-ren-veld 't lied des leeuw-riks klinkt; ___
weel-d'rig sap-pig veld-ge-was kost'-lijk groeit en bloeit; ___
waar men kloek en fier van aard, vreem-de praal ver-acht; ___



waar de hoorn des her-ders schalt langs der beek-jes boord: ___
bloemen-gaard en beemd en bos, o-ver-heer-lijk gloort: ___
ei-gen ze-den, ei-gen schoon, 't hart des volks be-hoort. ___



daar is mijn va-der-land, Lim-burgs dier-baar oord! ___



Daar is mijn va-der-land, Lim-burgs dier-baar oord! ___

4. Waar aan 't oud Oranjehuis, 't volk blijft hou en trouw;
Met ons roemrijk Nederland, één in vreugd en trouw;
Trouw aan plicht en trouw aan God, heerst van Zuid tot Noord.