

Meilied

tekst: Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832)
vertaling: Emmanuel Hiel (1834 - 1899)
muziek: Gustave Huberti (1843 - 1910)

vrolijk (♩ = 120) **3** *p*

Hoe heer-lijk streelt me de lie-ve mei! Hoe

poco rit. *a tempo*

glanst de zon-ne! Hoe lacht de wei, hoe lacht de wei!

De bloe-men wrin-gen de zwach-tels los en zan-gen klin-ken uit

poco rit. *a tempo*

loof en bos, uit loof en bos!

p *cresc.*

En ie-der har-te wordt warm ge-kust. O aarde! O zon-ne! O

f

heil! O lust! O liefde, o lief-

de, zo schoon en teer als mor-gen-wol-ken in 's he-mels

ff **5** *p*

sfeer, in 's he-mels sfeer! Gij

poco rit.

ze-gent mil-dig het veld met glans, met bloei-sel, geu-ren, de we-reld gans, de we-reld

a tempo

gans. O meis-je, meis-je, u min ik zeer. Gij

poco rit. *a tempo* ***p***

schenkt mij lief-de, de rein-ste weer, de rein-ste weer. Zo

cresc.

mint de vo-gel het zoet ge-neur, de lucht, de bloe-men, de he-mel-geur, als

f

ik u lie-ve met lus-tig bloed, gij, mij-ne

lent', mijn vreugd en moed! Kom vro-lijk zin-gen en dan-sen,

f ***ff*** **3**

kind, en dan-sen, kind!

p ***pp*** *rall.*

Zij steeds ge-luk-kig, als

3

gij me mint!