

Mijn hart is vol verlangen

tekst: Emmanuel Hiel (1834 - 1899)

muziek: Peter Benoit (1834 - 1901)



Mijn hart is vol ver - lan - gen en wacht naar 't zoe - te heil - woord,



dat men in blij - de zan - gen der lief - de hoort! Zal hij het nooit ver - kla - ren,



't ge - voel dat in zijn oog speelt en mij doet dro - mend sta - ren...



en voor mijn geest doet wa - ren, 't heer - likst beeld? De kin - der - tijd is he - nen;



moet 't hart daar - om ge - dood zijn? Of moe - ten wij slechts we - nen, vol



lief - des - pijn? De tra - nen mo - gen stro - men, zij do - ven toch de gloed niet,



die mij - ne ziel, in dro - men tot hem ver - rukt ge - ko - men, blij - ge - niet.

p



O, wat men mo - ge zeg - gen, geen dwang en druk 't ge - voel neer.

cresc......



Geen ke - tens moet men leg - gen aan lief - de teer. Zij schiet haar vur' - ge stra - len

f



door 't duis - ter van 't voor - oor - deel... Mag zij niet ze - ge - pra - len,

p ————— *mf*



dan blijft in 't graf te da - len 't e - nigst deel.