

Mijn land is Vlaanderen

tekst: Willem Gijssels (1875 - 1945)

muziek: Renaat Veremans (1894 - 1969)

met geestdrift voor te dragen

moderato *ff*



1. De Noord-zee bruist een lied dat brandt; de zee-wind draagt het
2. Uw kunst, al won-d'ren van na-tuur, die fier uw ziel ont-
3. O, scho-ne ste-den, trots en vroom, vol heil'-ge feest-vi-



me-de. Het zingt van vrij-heid o-ver 't land, van vreugd' in dorp en ste-
wel-den. In kleur en klank, vol in-nig vuur, uw kunst'-naars zijn uw hel-
sioe-nen! O, stil-le dorp-kes langs de stroom, waar veld en wei-de groe-

wat vooruitgaande

in tijdmaat



de. De zon-ne vuurt de blij-heid aan langs vel-den, wei-den, stro-men, waar
den. Al-waar ik mij-ne schre-den richt, komt mij uw beeld te bin-nen en
nen. Ik min u, stad vol klok-ge-tril en dorp, ik min u bei-de en

p *ff*



ste-den met hun to-rens staan, waar woud en hei-de dro-men.
doet mij, als een heil'-ge plicht, u im-mer meer — be-min-nen. Daar
't is er, als ik dro-men wil, zo vreed-zaam in — de hei-de.

p *f*



is 't dat ik ge-bo-ren werd, waar moe-der mij eens wieg-de, mijn

ff *p* *ff*



land — is Vlaan-d'ren! Mijn land — is Vlaan-d'ren, u mijn lief-de, u mijn hart! Mijn

vertragen 2



land is Vlaan-d'ren! Mijn Vlaan-d'ren, u mijn lief-de, u mijn hart!