

Mijn liedjes

tekst: Karel Casteels (1884 - 1960)

muziek: August De Boeck (1865 - 1937)

allegro moderato



Mijn lied - jes trip - p'len zoet - jes als op hun blo - te voet - jes,



lijk ro - zen rood, van vreugd ver - ge - ten kind - jes, zo licht als len - te - wind - jes,



van mij - ne schoot. Het zijn zo'n ten - g're wicht - jes met blij - de bloem - ge - zicht - jes,



als fijn sa - tijn. Zij bib - b'ren voor de wind - jes, mijn zwak - ke har - te - kind - jes, zo



bit - ter klein. Ze we - ten waar er won - ne is, bij ro - zen als het zon is,



vol gou - den licht. Daar neu - ren zij mijn wijs - jes van wel en wee, heel



lijs - jes, met d'o - gen dicht.

Nu wordt het weer zo kil - l'kes, mijn



lied - jes lig - gen stil - l'kes in ster - vens - nood. Schoon lief toch, hou ze warm - pjes, heel



zacht - jes in uw arm - pjes. Straks zijn ze dood. Straks zijn ze dood.