

# Moede

tekst: Edgard Denhaene (1893 - 1978)  
muziek: Renaat Veremans (1894 - 1969)

niet slepend (gedeclemeerd) *mf* *rall.*



Vrouw - ke, 't was zo'n zwa - re dag, — 'k wou mij in uw ar - men leg - gen.

*a tempo* *rall.*



'k Heb be - hoof - te aan uw lach, aan uw zoen, 'k en kan 't niet zeg - gen.

*pp* *rall.* *mf*



Wieg m'een wijl - ke als een kind, och vrouw - ke, zeg dat gij mij mint. Vrouw - ke,

*rall.* *a tempo*



sla - pen z'al - le - maal, — geen ben - gel aan te kla - gen? Va - der met zijn bar - se

*rall.* *pp*



taal, wou zo - veel voor hen ver - dra - gen. Vrouw - ke, als de wer - ker spreekt, gij

*rall.* *mf*



weet wat in zijn ruw - heid steekt. Vrouw - ke, ben ik soms wat nors, —

*rall.* *a tempo*



— 't komt, 'k weet niet, wil mij ver - ge - ven. 't Zijn wel han - den ruw als

*pp*



schors die u stre - len, maar om 't e - ven.

*pp* *rall.*



Vrouw - ke, zing een lied - je nu, wat was een wer - ker zon - der u?