

Nachtegaaltje

tekst: Dries De Hollander
muziek: Lode Dieltiens (1926 -)

fris en opgewekt (♩ = 138)



1. Als 't eer - ste zon - ne - straal - tje ons huis - je bin - nen -
2. Hij staat geen oog - wenk stil - le, maar trip - trapt op en
3. En zinkt de a - vond ne - der vol gou - den ro - man -



schiet, be - gint het nach - te - gaal - tje zijn nooit vol - tooi - de lied. O
neer en laat zijn stem - me tril - len voor On - ze Lie - ve Heer.
tiek, dan klinkt zijn ta - le we - der als he - mel - se mu - ziek.



nach - te - gaal - tje, nach - te - gaal - tje, kom zing maar dap - per
O nach - te - gaal - tje, nach - te - gaal - tje,



voort en schet - ter luid uw won - der - taal - tje tot ie - der - een het
kom zing maar dap - per voort en schet - ter luid uw won - der - taal - tje



hoort, tot ie - der - een het hoort. — hoort.
tot ie - der - een het hoort, ie - der - een het hoort. — hoort.