

Nu kan de lente komen

tekst: Dries Dehollander (1921 -)

muziek: Lode Dieltiens (1926 -)

fris en licht *mf*



1. Nu kan de len - te ko - men, de
2. Nu kan de boom - gaard bloei - en en
3. Nu kan de me - rel flui - ten zijn



win - ter is voor - bij, de win - ter is voor - bij. De bot - ten aan de
geu - ren in de wei en geu - ren in de wei, waar bo - ter - bloem - pjes
mooi - ste me - lo - dij, zijn mooi - ste me - lo dij. De len - te lokt ons

canon
A



bo - men ver - lan - gen naar de mei, de mei.
groei - en, zo we - lig en zo vrij, zo vrij. O lie - ve mil - de
bui - ten naar berg en bos en hei, jo - chei!

B



len - te, o heer - lijk jaar - ge - tij, gij maakt het hart der men - sen weer

door stem A bij te voegen in geval van canonzang || slot



jong en le - vens - blij! Weer jong en le - vens - blij!