

Onze Lieve Vrouw van de Heide

tekst: Maurits Van Hoeck (1890 - 1950)

muziek: Lodewijk De Vocht (1887 - 1977)

iets breed ($\text{♩} = 60$) zeer innig

1. O Lie - ve Vrou - we van de Hei - de, die
2. O Lie - ve Vrou - we van de Hei - de, die
3. O Lie - ve Vrou - we van de Hei - de, die

bo - ven - al de stil - te mint, wil im - mer on - ze we - gen lei - den, waar
bid - dend waakt op U - we gouw, leer ons in lief en leed en lij - den voor
Ko - nin - gin - ne voor ons zijt, wij ko - men gans aan U ons wij - den, die

elk van ons U we - der - vindt. Wil ons naar U - we stil - te
U te knie - len, Lie - ve Vrouw. Wil on - ze han - den sa - men -
al - ler hart en ziel ver - blijdt. Wij wil - len zijn de stil - le

wen - ken, waar - in Gij, Moe - der, tot ons spreekt. Gij
vou - wen, aan - hoor het sme - kend Wees - ge - groet. In
bloe - men voor U ont - bloedt in Kem - pen - gouw. Wij

kunt die ho - ge ga - ve schen - ken en ze - g'nen die om stil - te smeekt.
vre - de en vreugd, in ramp en rou - we, wees Gij het die ons bid - den doet.
wil - len U - we lief - de roe - men, U lo - ven, lief - ste Lie - ve Vrouw.

Wees ge - groet, Ma - ri - a! Wees ge - groet! Wees ge - groet!

Wees ge - groet, Ma - ri - a! Wees ge - groet, Ma - ri - a!