

Oud tafellied

tekst: X. Janssens

melodie: Christian Wilhelm Kindleben (1748 - 1785)

krachtig



1. Nu aan het smul - len, trek 't kom - mer - vol - le mas - ker af
2. Geen "koers" in d' "Hal - len": de prof heeft in de ke - le zeer.
3. Ju - bel als zot - ten, broers, binst uw jonk - heid zoet en schoon,
4. Op vet - te ak - kers schie - ten de bot - ten weel - d'rig uit,

refrein



1. en drink de gul - le wijn tot aan 't graf. E - di - te, bi - bi - te,
2. Wij drin - ken al - len te zij - ner eer!
3. en pluk maar bot - ten voor Bac - chus' kroon.
4. toch is 't de zon - ne die ze ont - sluit!



co - le - gi - a - les. Post mul - ta sæ - cu - la, po - cu - la



nul - la. Post mul - ta sæ - cu - la, po - cu - la nul - la!