

Schipperke van de Schelde

tekst: Eugeen De Ridder (1893 - 1962)

muziek: Maurits Veremans (1904 - 1964)

allegretto (♩ = 68) *mf*

1. "Schip-per-ke van de Schel-de, schip - per - ke lief: o - he!
2. Schip - per - ke van de Schel - de, 't schip - per - ke lief heur zei:
3. "Schip - per - ke van de Schel - de, schip - per - ke lief: je foi.

'k Wou zo graag nog o - ver: zeg mag ik met je mee?
 "k Neem je vei - lig me - de ginds naar de o - ver - zij.
 't Was wel kort het tocht - je, doch het was e - nig mooi."

Op het woe - lend wa - ter vrees ik geen ge - vaar,
 Kijk mijn riem hoe sne - dig die door 't wa - ter plast
 "Jij moet niet be - ta - len", zei de veer - man toen,

als ik u zie zit - ten aan het rie - men - paar."
 en hoe licht mijn boot - je draagt je lie - ve last."
 maar hij bood zijn wang aan en... hij kreeg een zoen.

Op de Schel - de danst een boot - je o - ver tui - mel - golf - jes heen

en het draagt twee jon - ge men - sen, ja... wie weet waar - heen? Wie weet waar -

heen? Wie weet waar - heen? Ha ha! Waar - heen?