

Studentelied

tekst: C.F. Visser

muziek: Emiel Hullebroeck (1878 - 1965)



1. Die stu - den - te - ja - re gaan ver - bij, _____ ver - bij stu - den - te -
 2. Soos _____ mie - lie - pit - te spat uit - een, _____ die ou - e trou - we
 3. Maar _____ moe nie glô al word ons oud, _____ ons hart kan nooit ver -



weel - de. Nooit keer hul' ooit te - rug vir mij; _____ die
 vrien - de; ek staan nou moe - der - siel al - leen, _____ en
 an - der, ons lief - de is nog lang nie koud, _____ ons



tijd die lief - lings beel - de. Die ko - ring meul wil nie meer
 is maar net be - dien - de. Ek is nie meer mijn ei - e
 staan nog bij me - kan - der. Dus vrien - de, reik me - kaar die



maal, _____ mij skul - de moet ik self be - taal, _____ O,
 baas, _____ ek werk met Paul en Piet en Klaas. _____ O,
 hand, _____ her - nuw die heil' - ge vriend - skaps - band. _____ Gaan



treu - rig - heid op no - - - te, ek staan op
 treu - rig - heid op no - - - te, ek staan op
 dit met stamp' en sto - - - te, nog blij ons



ei - e po - - - te! O, treu - rig - heid op
 ei - e po - - - te! O, treu - rig - heid op
 op ons po - - - te. Gaan dit met stamp' en



no - - - te, ek staan op ei - e po - te!
 no - - - te, ek staan op ei - e po - te!
 sto - - - te, nog blij ons op ons po - te.