

't Kerelslied

tekst: Albrecht Rodenbach (1856 - 1880)
muziek: Prosper Van Eechaute (1904 - 1964)

stapmars 2

1. Nu het lied der Vlaam - se zo - nen, nu een dreu - nend
2. 't Wierd ge - zaid dat Vlaan - d'ren groot - was, groot scheen in der
3. Maar daar klonk een stem - me krach - tig, o - ver 't ou - de
4. En hier staan wij 't hoofd om - ho - ge, vuis - ten sid - d'rend,

1. ke - rels - lied, — dat in wil - de noor - der - to - nen uit het diepst ons
2. tij - den wolk, — maar dat Vlaan - der - land nu dood — was en het vrij - e
3. Noord - zee - strand, — en het storm - de groots en mach - tig, in dat do - de
4. ko - kend bloed, — vlamme in 't her - te, vlamme in d'o - ge en ons naam ons

f

1. her - ten schiet. —
2. ke - rels - volk. — Ei, het lied, ei, het lied, het lied der Vlaam - se zo - nen, —
3. Vlaan - der - land. —
4. tril - len doet. —

mf

met zijn wil - de noor - der - to - nen, met zijn ou - de Vlaams hoe - zee: — Vliegt de blauw - voet?

Storm op zee! Vliegt de blauw - voet? Storm op zee! Vliegt de blauw - voet? Vliegt de blauw - voet?

rit.

Storm op zee! Vliegt de blauw - voet? Storm op zee! Storm op zee! zee!

5. Van de blonde noordse stranden,
dwang en buigen ongewend,
onze vaders herwaarts landden
leden, strenden ongetemd.
6. Ja, wij zijn der Vlamen zonen,
sterk van lijve, sterk van ziel,
en wij zoÿn nog kunnen tonen
hoe de klauw des klauwaards viel.
7. Op ons vane vliegt de blauwvoet
die voerspelt het zeedruis,
en de leeuw er met zijn klauw hoedt
't zegepralend Christi-kruis.
8. Weg de bastaards, weg de lauwaards!
Ons behoort het noorderstrand,
ons, de kerels, ons, de klauwaards.
Leve God en Vlaanderland!