

# Avondliedje

tekst: Jef Lesage (1926 - 1970)

muziek: Jos Mertens (1924 - )

andantino (♩ = 69)



1. Wa - zig a - vond - duis - ter, wee - moed in mijn hart. —
2. O - ver land en gou - wen rust een die - pe vreê: —



Won - der wind - ge - fluis - ter streelt mijn stil - le smart. —  
doet mijn han - den vou - wen als bij vro - me beê. —



Ein - de - lo - ze luch - ten, va - le ster - ren - glim. —  
'k Hoor een koe - hoorn schal - len in een ver - re wei. —



Ban - ge vo - gels vluch - ten naar een veil' - ge kim. —  
Bij het a - vond - val - len voel ik God na - bij. —