

Avondwind

tekst: Alice Nahon (1896 - 1933)

muziek: Jos Mertens (1924 -)

Zeer rustig en gevoelvol



Ik lie-ve, wat des a-vonds in de win-den hangt te neu-ren...:



die me-lo-dij-kens zon-der zin, die la-chen noch en treu-ren. Die



lied-jes tus-sen lach en leed, waar - uit ik voel ge-dij - en, wan -



neer m'n mond geen woor-den weet, ge - pei-n-zen, om te schrei-en... Want



zel - den zongt g'o win - de - lied, langs grij-zend' a - vond - we - gen, dat



ik van bei m'n wan-gen niet iets blin-kends weg moest ve-gen... En



toch..., 'k en we-te niet waar-om dat van m'n wim-pers pe-relt... Maar



zeg me, waar-om schreit een blom als 't a-vondt in de we-reld?